

### Onno Lassooy *Getekend voor het leven*

Het verzwegen oorlogsverleden van opa, Kriegsberichter bij de SS

Tijdens de Tweede Wereldoorlog meldten zo'n 25.000 Nederlanders zich als vrijwilliger bij de Waffen-SS om aan het Oostfront tegen het communisme te vechten. Bij dit Legioen voegde zich een groep Nederlandse Kriegsberichter (oorlogsverslaggevers), die de 'heldendaden' in beeld moesten brengen voor het Nederlandse publiek.

Willem Zwagers (1905-1975) was reclame-tekenaar en schilder. Hij was woonachtig in de Zaanstreek en werd in 1935 lid van de NSB. In 1942 trad hij toe tot de SS als Kriegsberichter – Gruppe Zeichnen. Aan het Russische en het Nederlandse front maakte hij propagandatekeningen voor Nederlandse kranten en nationaal-socialistische tijdschriften. Als één van de twee Nederlandse SS-tekenaars is het verhaal van Zwagers uniek. Het geeft een interessante inkijk in wat een nationaal-socialistische vrijwilliger en zijn gezin hebben meegemaakt.

#### De Werdegang van Zwagers

De schrijver van het boek, Onno Lassooy, werd in 2013 geconfronteerd met het foute verleden van Zwagers – de opa van zijn vrouw. Hij diepte het oorlogsverleden van zijn schoon-opa minitieuus uit en vond veel van zijn tekeningen terug. In dit boek beschrijft hij de *Werdegang* van Zwagers, van de Duitse inval in mei 1940 tot zijn gevangenschap én zijn naoorlogse werk. Een bizar oeuvre, chronologisch opgetekend.

#### Een kleurrijk boek over een zwarte periode

Het verhaal is zonder meer bijzonder en indrukwekkend, maar dat is niet de enige reden waarom je dit boek in je kast zou willen. Onno Lassooy is van beroep grafisch vormgever (lassooydesign.nl). Het boek is dan ook zeer fraai vormgegeven. Er is veel aandacht besteed aan papierkeuze, lay-out en beeldmateriaal. Het boek is geheel in full colour gedrukt en bevat vele afbeeldingen, waarvan veertig tekeningen



#### Een bizar oeuvre van een SS-tekenaar, chronologisch opgetekend

van Zwagers. Ook het kaartmateriaal met daarop de bewegingen van Zwagers is van eigen hand.

#### Pre-order nu het boek

*Getekend voor het leven* verschijnt begin december. Om zeker te zijn van een exemplaar kun je het boek alvast bestellen op [www.uitgeverijscribo.nl](http://www.uitgeverijscribo.nl). Of stuur een e-mail naar [info@uitgeverijscribo.nl](mailto:info@uitgeverijscribo.nl). Je wordt dan op de reserveringslijst geplaatst.

#### Boekgegevens

Genaaid gebonden in hardcover.  
268 pagina's in kleur.

Slechts 500 exemplaren, genummerd en gesigneerd.

Uitgeverij Scribo €29,95

